

## Geen genade...

Op 1 september 1940 werden in Weert, net als op vele andere plaatsen in Nederland, affiches opgehangen met de voorstelling van een in zoeklichten gevangen vliegtuig terwijl het een bom laat vallen op een in het duister gehulde stad. De tekst laat geen twijfel bestaan over wat men hierbij moest denken: 'Engelsche vliegtuigen kennen geen genade voor vreedzame burgers.'<sup>2</sup> Het affiche, dat de Engelse oorlogsinspanning in een kwaad daglicht stelt, vormt een mooi en duidelijk voorbeeld van de Duitse propaganda gericht tegen Engeland, die kort na mei 1940 op gang kwam. De Weerter bevolking werd er – naast de talloze bekendmakingen en verordeningen – in de oorlogsjaren met de regelmaat van de klok mee geconfronteerd. Vrees inboezemen, haat opwekken, vertrouwen wekken, oproepen tot de strijd, geld inzamelen: aspecten van propaganda waarmee de bezetter de bevolking in Nederland bestookte en de openbare mening trachtte te beïnvloeden. Later, na de bevrijding, zou de Duitse propaganda plaats maken voor de leuzen en oproepen op geallieerde affiches.